

Sparen met Airmiles kan leiden tot beschuldiging steunfraude

door Jeannette de Jong

Ben je uitkeringsgerechtigde en doe je mee aan Airmiles sparen? Dan is het opletten geblazen. Stel, je hebt vriendelijke burens, familieleden of kennissen. En stel, je doet mee met Air-miles sparen. Je buurman, familielid, kennis wil jou graag een voordeeltje via Airmiles sparen gunnen en

doet boodschappen op jou pasje, zodat jij de Airmilespunten erbij krijgt. Hartstikke sociaal, denk je.

Maar... De gegevens - alle boodschappen die gedaan worden op het pasje - worden opgeslagen. Zo kan het gebeuren dat die aardige persoon op jouw pasje een

grote uitgave doet, waar voor jou veel Airmiles mee te verdienen zijn. Dan komt die aankoop bij jouw gegevens te staan.

Een sociaal rechercheur van de Sociale Dienst kan die gegevens opvragen. Die grote uitgave kan jou dan in de bank klagen helpen. De bewijslast dat jij die aankoop niet hebt gedaan,

alleen vervelend, maar voor je het weet sta je als fraudeur te boek. Let wel: alleen politie en Sociaal- Rechercheurs met een dwang- of huiszoekingsbevel mogende gegevens van Airmiles-sparen opvragen. Dat bedrijven op een simpel verzoek al de gegevens verstrekken is volgens de SP een inbreuk op de privacy. Alleen bij zeer sterke vermoedens, gebaseerd op feiten, mogen politie en sociaal rechercheurs de gegevens achterhalen. De SP wil graag weten hoe er in Zeist met deze zaken wordt omgesprongen, laat het ons weten en bel de Hulpdienst.

Oproep tot het oefenen van de stembanden (en het smeren van de kelen).

Na een (warme) dag cultuur snuiven bij de SP in Archéon dronken "wij van Zeist" ons laatste slokje in het Middeleeuwse klooster. Op de achtergrond zongen monniken (ja, ja, met één k) hun vespers. Mooie (en voor sommigen onder ons nostalgische) muziek. Dat gaf toch een dusdanige inspiratie, dat de meer vrije denkers onder ons spontaan De Internationale (Yes: Ontwaakt, verworpenen der aarde!) aanhieven. De jongeren (!!) van de afdeling Leiden en Eric Meijer zongen spontaan mee. Een prettig stukje samenzang dat warme gevoelens opriep.

lees verder op pagina 2, laatste kolom



**SP-
Hulpdienst
Zeist**

De hulpdienst is een vraagbaak voor mensen die problemen hebben met uitkeringen, regelingen en procedures. Ook kunnen er mensen terecht, die conflicten hebben met hun werkgever of hun huisbaas.

De hulpdienst is bereikbaar op
Dinsdagavond:
Tel: 030-6955384

**Grap van
de maand**

**Italiaanse toestanden tijdens het EK?
Neen, Nederlandse**



II

Matig bezochte ledenvergadering toch een succes.

De ledenvergadering op 25 juni j.l. was matig bezocht, maar wellicht dat het voetbal ertussen zat(?).

Desondanks heeft het bestuur uitvoerig met de aanwezigen kunnen praten over het wel en wee van de afdeling.

Na de verantwoording over het afgelopen jaar kwam de toekomst aan de orde.

De SP bestaat voornamelijk uit leden, met daar boven een organisatie structuur. Maar het belangrijkste zijn en blijven de leden. Om te zorgen dat we niet van elkaar vervreemden is het absolute noodzaak dat we met elkaar in gesprek blijven. Daarom heeft het bestuur voorgesteld om het komende najaar in bijvoorbeeld een viertal sessies het woord aan de leden te geven. In principe is alles bespreekbaar, het belangrijkste is dat de leden laten weten wat hen bezighoudt, wat er in hun wijk speelt, hoe wij daarop kunnen reageren, of juist niet. Zodat we met z'n allen weten wat we doen en waarom.

Daarnaast is het een ideale mogelijkheid om de leden te tonen dat wij ook mensen zijn die zomaar ergens over aangesproken kunnen worden. Is er iets aan de hand, moeten wij iets weten: Aarzel dan niet, bel ons op, stuur

een briefje of e-mail, daar zijn we tenslotte voor.

Door dit gesprek heel serieus aan te gaan hopen wij nog beter instaat te zijn voor een rechtvaardige samenleving te strijden, met behulp van jullie allemaal.

Zijn er onderwerpen die niet op de agenda mogen ontbreken, geef het dan vast door, dan kunnen wij daar in de voorbereidingen rekening mee houden!

Naast het gesprek over de toekomst zijn nog twee opvallende zaken aan de orde geweest: Wij beschikken tegenwoordig over onze eigen Tomaat-mobiel, een caravan (geschenk van een lid) welke geheel in tomaat stijl wordt geschilderd, zodat wij waar nodig met onze eigen actie-mobiel acte-de-presence kunnen geven.

Alles overziend, mogen wij stellen dat de toekomst er voor onze afdeling positief uitziet.

Laten we dan ook met z'n allen zorgen dat dit zo blijft.



Pieter op pad Meer asfalt in Zeist

Kijken we op de kaart van Zeist dan zien we rond de bebouwde kernen veel groen. 'Dat is mooi', moet de gemeente Zeist gedacht hebben. Ruimte genoeg voor wat extra wegen. Voor een verkeersafwikkeling van enkele minuten zijn zij bereid weer een bos op te offeren. Nu hebben zij het bos op het oog in het verlengde van de Krakelingeweg naar de carpoolplaats (op-en afrit A28). het milieuteam van de plaatselijke SP-afdeling Zeist is daar wezen kijken. Het gaat hier om een redelijk oud bosgebied met een zeer gevarieerde flora en fauna. Er zouden voor dit project honderden (door onze milieubeschermers gekoesterde) inheemse Grove den- nen moeten verdwijnen. En dat terwijl het gros van het verkeer helemaal niet in Zeist hoeft te zijn. De meest (vracht)auto's rijden door naar Woudenberg en daar is wel een andere oplossing voor te vinden. Dit plan van het college lost de verkeersonveiligheid niet op. De Krakelingeweg wordt er niet rustiger op. De SP zal pleiten voor een betere oplossing. v

vervolg pagina 1

En dat bracht mij op het volgende idee: Zingen verruimt de geest en zingen kunnen we allemaal, n'est ce pas? Misschien zijn er leden in Zeist en/of omliggende afdelingen die -onder leiding van een dirigent(e)- in SP-verband willen gaan zingen. Neen, geen Leger des Heils-uitstraling en ook niet dogmatisch zoals vroeger, maar gewoon, een paar oude en nieuwe strijdliederen (Kom op, Jan, schrijf jij het Sp-lied?), bevrijdingsliederen, feest- en treurliedjes (hoeft geen Mozart te zijn), smartlappen en stadsgezang; Kortom, een gemengd repertoire!

Wie durft? Wie wil meedoen? Je hoeft echt geen Brecht-adept te zijn en die schorre stem van jou klinkt absoluut heel mooi mits je het maar met óns doet!

Overigens, in onze afdeling zijn voldoende muzik-kenners aanwezig om een mooi klinkend koortje op te zetten en te "trainen".

Zet die angst om je stem op te zetten opzij en meld je aan bij Gerard Defourny, tel. 0343-512448, E-mail: defourny@zonnet.nl

Voorwaarts, en niet vergeten...

kun je nog zingen? Zing dan mee, (mèt de SP!)