

Een beter Nederland begint in Zeist!

Met deze kop opende onze lokale Tribune vorige maand.

Ja, na maanden van voorbereidingen in de afdeling brak dan toch de magische dag 7 maart 2006 aan. De dag van de gemeenteraadsverkiezingen.

We hebben op het station van Den Dolder actie gevoerd, we hebben in Austerlitz de dienstregeling van de regiotaxi huis aan huis in de bus gedaan. We hebben geplakt en we hebben gefolderd. We hebben op de markt gestaan we hebben gedebatteerd. En dan zou je toch denken dat we er wel een zetel bij hadden mogen krijgen. Helaas, kameraden, het is ons niet gelukt. Teleurgesteld, ja, best wel een beetje. In zak en as? Nou, dat zeker niet! De nieuwe campagne is eigenlijk 8 maart alweer begonnen.

De verkiezingen hebben wel een verandering in de fractie veroorzaakt. Iene de Vries, de eerste vrouw op de lijst, is nu tot raadslid verkozen. Iene heeft haar benoeming aanvaard en gaat dus lekker meedraaien in de fractie.

Maar partijgenoten, die fractie kan niet zonder jullie! Wat deze verkiezingen wel opgeleverd hebben is dat van de bovenste 5 van de lijst er nu vier zich met de fractie kunnen gaan bezig houden.

Dit betekent echter niet dat we parlementariërtje willen gaan spelen, nee maar dat we met deze vier invulling kunnen gaan geven aan de leus bekend binnen de SP: "Geen fractie zonder actie!"

We zullen ons nog meer moeten wortelen in de samenleving, maar aangezien raadsleden niet overal tegelijk kunnen zijn hebben we jullie hulp hard nodig. Jullie maken ook deel uit van de samenleving en horen in je eigen buurt, supermarkt de verhalen en signalen uit jullie buurt. Als je dus van misstanden hoort in je omgeving, of je hebt zelf last van het niet functioneren van de gemeentelijke diensten, schroom dan niet om de voorzitter, of een van de bestuursleden te bellen. Wellicht zijn we gezamenlijk in staat er iets aan te doen!

Kortom, een beter Nederland begint hier!

En kameraden, laten we ook niet vergeten dat we als SP landelijk gigantisch gewonnen hebben!

Van 170 naar 340 zetels !!!!!

Partijgenoten,

Zoals jullie wel weten is deze Tribune Lokaal bedoeld om jullie en dan zeker de mensen die geen email hebben van informatie te voorzien. Al vaker heb ik gewezen op het éénrichting karakter van deze Tribune. Leden van het bestuur schrijven een stukje en dat word dan geplaatst.

Wat ik al een hele tijd mis is reacties van jullie.

Het is ook jullie Tribune!

Als er nu eens iets is wat bijzonder opmerkelijk is, schrijf daar eens wat over, Schrijf het ons.

Mailen mag natuurlijk ook naar:
benwiegers@tomaatnet.nl

SP - Hulpdienst Zeist



De hulpdienst is een vraagbaak voor mensen die problemen hebben met uitkeringen, regelingen en procedures. Ook kunnen mensen terecht die conflicten hebben met bijvoorbeeld hun huisbaas.

De Hulpdienst is
bereikbaar op:
Dinsdagavond

Voorzitter:

Jan Voogdt
Pr. Margrietlaan 289
3708 WE ZEIST
030-6916968 (na
18.00 uur)
javoogdt@tomaatnet.nl

Organisatiesecretaris:

Jeroen van Ravenstein
Couwenhoven 7607
3703 JB Zeist
030-6962398
ravestijn@tomaatnet.nl

Webmaster:

Jurien Veenhuis
Brugakker 3184
3704 LB Zeist
030-6994269
jurien@tomaatnet.nl

Raadslid:

Pieter Wout
Duquesnoy
Ridderschapslaan 20
3703 SN ZEIST
030-6959716
pieterwout@tomaatnet.nl

Attentie, Attentie

Even voor de verkiezingen heb ik een mailtje in het rond gestuurd wie er een A3-poster voor het raam wilde. Ik heb verschillende mailtjes 'teruggekregen'. Dat is op zich jammer want je loopt dan wel allerlei informatie mis. Ik wil jullie vragen: als je van mailadres wisselt laat het ons dan weten!

Mail dit aan Ine de Vries,
ien@tomaatnet.nl of aan
Jurien Veenhuis,

WEER EEN VROUW IN DE SP RAADSZETEL!

Als nieuwkomer, dacht ik niet verkiesbaar te zijn op mijn 5e plek op de verkiezingslijst. In het "ergste geval" misschien wel gekozen maar dan met Jan en Pieter-Wout samen in de raad, dit omdat we toch drie zetels in gedachten hadden!

Het liep even anders, als vrouw Pieter-Wout voorbij door voorkeurstemmen, en het aantal zetels is blijven steken op twee! Na, van de eerste schrik te zijn gekomen én na een gesprek met het SP-bestuur waarin gelukkig bleek dat Pieter-Wout geenzins van plan is de politiek de rug toe te keren maar terug komt in de fractie als fractieassistent. En waarbij Pieter-Wout ook heeft toegezegd mij te gaan begeleiden in mijn eerste stappen in het raads-en commissieleven. Dit dus is voor mij een enorme opluchting en begin ik er nu vertrouwen in te krijgen een en ander tot een goed einde te brengen.
Ik zal er voor gaan!

Ine de Vries

Campagnema(k)kers,

Graag wil ik hierbij namens de afdeling Zeist, alle folderaars bedanken. Door weer en wind, kou en regen trotserend vonden alle 10.000 folders een brievenbus of gewillige hand.

We hopen volgend jaar weer een beroep op jullie te mogen doen. Tenzij het kabinet eerder valt natuurlijk....

Verrassend dit jaar was de alternatieve folderactie in Den Dolder; een flinker schouderklop voor de 'vier' die Den Dolder op een zaterdag hebben voorzien van folders. Joke bedankt voor het verspreiden van de folders in Austerlitz.

Natuurlijk mogen de SP'ers op de markt niet vergeten worden voor het bewaken van stand, het verdedigen van onze standpunten en het uitdragen van onze mening. Ook voor hen hulde.

Jantje, toffe campagne leider. Het was goed.

Allen bedankt!! Jeroen van Ravestijn



Foto: Kees Linnenbank.

Vraag:
Berenman, Waarom heb jij maandag meegeholpenaan de "knuffels voor kinderen"-actie bij Kamp Zeist?
Antwoord:
Omdat de kinderen zelf er niets aan kunnen doen, want ze zijn hier geboren. Omdat wij de beren over de hele wereld gratis weggeven.

Groetjes,