

RED DE SOLIDARITEIT,

HELP DE SP ZEIST

Op zaterdag 27 december is voor de eerste maal op Belcour de Zeister inwoners benaderd om handtekeningen te plaatsen tegen de sluiting van de Zeister EHBO in de nachturen en de totale sluiting van de polikliniek van het Diaconessenhuis in Doorn. SP Zeist en Heuvelrug-krommerijnstreek hebben samen met personeel van het Diak Zeist en Doorn het actiecomité Red de Zorg opgericht. Vanaf het begin staat ook de Abva-Kabo achter onze actie.

De afbraakplannen (van de Raad van bestuur van het Diak ziekenhuis) voor ons ziekenhuis zijn al groot op het nieuws geweest. Een groot deel van het personeel van het Diak Zeist (het "Lorentz ziekenhuis") is als de dood dat ook hun ziekenhuis er straks niet meer is. De EHBO gaat 's nachts sluiten, je gaat maar naar Utrecht toe.

Geen afbraak van de zorg oftewel, geen kaalslag van de zorg op de Heuvelrug.

Sinds 27 december zijn wij elke zaterdag tussen 12.00 en 15.00 uur te vinden op Belcour, met handtekeningenkaarten, posters, "red de solidariteit"-jassen, folders en een grote groep enthousiaste en fanatieke mensen.

Maar dat moeten er nog veel meer zijn.

Onze handtekeningenkaart is nu al een bestseller, ruim 22.000 zijn er al gedrukt. Maar jullie moeten wel meehelpen om die handtekeningen op te halen. Elke zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur staan we in ieder geval op Belcour en de actie loopt tot en met 31 januari. En op de 31-ste is het helemaal een groots festijn op Belcour. **KOM!!**

Op 4 februari zal in een grote demonstratie alle handtekeningen worden aangeboden aan de Raad van Bestuur van het Diak. Met muziek en zoveel mogelijk mensen (vooral SP-ers wat mij betreft) in

optocht naar het Diak Zeist. Tijdstip ???, kijk hiervoor op de website, bel ons of kom naar Belcour.

En je zult onze kaarten en posters ook bij allerlei zorginstellingen tegen komen. Wil jij kaarten uitdelen in jouw omgeving of wil je meer weten, bel of mail dan met Jan (6916968) of Pieter Wout (6959716) Mailadressen, zie www.zeist.sp.nl en daarop vindt je ook de meest recente actieplannen.

Ook in de gemeenteraad is doorgedrongen dat ons ziekenhuis wordt uitgekleeft, zeg maar gerust verkwanseld. Maar de rest van de politiek staat echt

nog niet zomaar op de barricaden. "Het is jammer", "We kunnen niets meer doen", "de financiële touwtjes zijn doorgesneden".

De SP vindt het niet jammer, het is een grote schande. De SP DOET. Die touwtjes moeten weer staalkabels worden. Op straat gaan we de overwinning halen tegen de hoogmoed van het geld. **VECHT MEE.**

namens SP en Actiecomité Red de zorg.

Pieter Wout Duquesnoy

Tevens kunt u de onderstaande "kaart" invullen en inleveren!

BEHOUD DE BASISZORG

Ondanks eerdere beloftes dreigt het volgende te gebeuren:

- Sluiting van de poli in Doorn vanaf april 2004
- Verlies van 50 tot 80 arbeidsplaatsen.
- Vervelend voor ons, **gevaarlijk voor u.**
- De EHBO in Zeist wordt 's nachts gesloten

Dit is een onaanvaardbare uitholling van de basiszorg in Zeist en de regio.

Ik protesteer tegen deze kaalslag op de Heuvelrug:

Naam:
Straat:
Plaats:
E-mail:
Handtekening:

Aktiecomité "Red de zorg"

Lever deze kaart in bij het Actiecomité "Red de zorg"

p/a
Marian van Aller
Nijenheim 22-04
3704 AP ZEIST

Pieter.Wout Duquesnoy
Ridderschapslaan 20
3703 SN ZEIST

Jan Voogdt
Pr. Margrietlaan 289
3708 WE ZEIST

Deze actie wordt gesteund door de SP



Genoeg is genoeg

Eigenlijk lijkt het heel eenvoudig. Genoeg is genoeg. Zorg ervoor dat je in je eigen biologische en sociale basisbehoefte naast kan voorzien. En als er dan nog tijd, geld en energie resten, kies dan enige niet-consumptieve uitdagingen en hobby's zoals bijvoorbeeld sport, studie, politiek, cultuur, natuur, duivenmelkerij, spiritualiteit, liefdadigheid, kunst, muziek, toneel of tuinieren om je leven verder richting en zin te geven. Overal kan men cursussen volgen. En de bibliotheken puilen uit met relevante handboeken, en met de biografieën van hen die de bedoelde wegen gegaan zijn. Pas hoorde ik op mijn werk over interviews met mensen op straat. Het ging erover hoe zij financieel rond kwamen. Het resultaat was geklaag en nog eens geklaag. Voor mensen die inderdaad niet genoeg hebben om behoorlijk te wonen, hun medische kosten te dragen, zich behoorlijk te kleden, hun kinderen te onderhouden of aan het sociale leven deel te nemen begrijpelijk genoeg. Maar ook mensen met ruim genoeg, liepen te klagen. Overal die zelfde waanzin. Hoe komt dat?

In momenten van bespiegeling wil men nog wel toegeven dat 'geld niet gelukkig maakt'. Toch eindigen zulke discussies vaak met de conclusie dat 'geld wel gemakkelijk is'. En dat is nu juist het probleem! Het menselijk organisme is niet gebouwd voor een gemakkelijk leven. Wie zich lichamelijk of geestelijk niet inspannt, bespoedigt zijn eigen verval. Wie niets te doen heeft, zal zichzelf aan het werk moeten zetten. En gezien het overweldigende leed in de wereld is er altijd meer dan genoeg te doen.

Het streven naar gemak en bezit waren voor de natuurmensen nuttige eigenschappen. Men liep ook weinig gevaar hierin te overdrijven: de gebrekkige middelen van bestaan lieten dat niet toe. Hoewel het streven naar gemak en bezit ons is ingebakken, is dat met het besef van een genoeg aan gemak en bezit veel minder het geval. Daarom ziet men dat mensen als gekken bezig zijn het zich steeds gemakkelijker te maken, en steeds meer te vergaren. Maar waarom toch gaat men daar willens en wetens mee door, ver voorbij het punt waarop dat nog gezond en nuttig is? Niet iedereen loopt warm voor niet-consumptieve uitdagingen en hobby's. De behoefte daaraan is ons niet in dezelfde mate ingebakken als het streven naar gemak en bezit. Voor wie genoeg heeft en daarbij de behoefte aan de eerder genoemde uitdagingen en hobby's mist, is het besef dat men inderdaad genoeg heeft uiterst onaangenaam. Het zou betekenen dat men het wel zo'n beetje gezien heeft. Dat het verdere leven in het gunstigste geval eenvoudig voorthobbelt tot aftakeling en dood er een punt achter zetten. Wat een uitzicht! Dan bijt men zich toch liever vast in de aanschaf van steeds nieuwe zaken die weliswaar geen geluk brengen maar dan toch een kortstondig plezier verschaffen, en het leven richting geven. Het aanschaffen moet dan wel steeds herhaald worden (en liefst op een steeds grotere schaal) om zijn effect te behouden. Het consumeren wordt daarbij zelf een levensweg: de weg van het steeds méér.

Maar ook de weg van hen die wel warmlopen voor niet-consumptieve uitdagingen en hobby's is niet gemakkelijk. Het vereist flink

door Bart van Donselaar

wat zelfdiscipline en doorzettingsvermogen om het leven in een niet-consumptieve richting vorm te geven. Hierbij kan men niet of nauwelijks van het ingebakken streven naar gemak en bezit gebruik maken. En soms moet men daar zelfs frontaal tegenin gaan. Ik kijk eens uit het raam. De wolken hebben haast. Alles is in beweging. Alles gaat zijn eigen weg. Op de achtergrond van dit alles spookt de vraag wat het menselijk leven überhaupt voor zin heeft. Hierop is geen overtuigend antwoord. Ik zou zo zeggen dat de vraag zelf geen zin heeft. Alleen strevende wezens kunnen over de wenselijkheid of onwenselijkheid van situaties oordelen. Buiten dat zijn er alleen feiten. In essentie is het een kwestie van smaak: ieder denkt er het zijne van. Ook dit geeft weinig houvast.

Tot slot: Wie het dwangmatige streven naar méér aflegt, komt niet automatisch in een sfeer van gelukzaligheid terecht. Voor hem openen zich nieuwe perspectieven, en daarmee nieuwe onzekerheden. Voor wie leeft in de luxe van het genoeg, wordt de zin van het leven een reëel probleem. Velen hebben vóór ons met dit probleem geworsteld. Velen ook hebben ons mogelijke wegen gewezen. Maar voor een ieder die genoeg heeft stelt zich het probleem opnieuw. Wie daarin geen voor hem persoonlijk aantrekkelijke en begaanbare weg weet te vinden, kan gemakkelijk in een poel van lamelldigheid en zinloosheid wegzakken.

Bart van Donselaar

Belangrijke adressen:

Jan Voogdt
Pr. Margrietlaan 289
3708 WB ZEIST
030-6916968 (na 18.00 uur)
javoogdt@tomaatnet.nl

Bestuurslid:
Jeroen van Ravestein
Couwenhoven 7606
3703 JB Zeist
030-6962398
Queeste@yahoo.com

OPROEP aan de SP-leden in VOLLENHOVE

Wij zijn dringend op zoek naar mensen die in de wijk Vollenhove Tribunes willen rondbrengen.

Het gaat om ongeveer 25 Tribunes, vanaf de Montessorilaan tot aan het einde van de Laan van Vollenhove.

Bent u bereid deze Tribunes te (helpen) bezorgen? Meld u dan aan bij Ben Wiegiers.

Tel. : 6920422

E-mail :

benwiegiers@tomaatnet.nl



SP -
Hulpdienst
Zeist

De hulpdienst is een vraagbaak voor mensen die problemen hebben met uitkeringen, regelingen en procedures. Ook kunnen mensen terecht die conflicten hebben met bijvoorbeeld hun huisbaas.

De Hulpdienst is
bereikbaar op:
Dinsdagavond
Tel: 030-6955384